


NICOLE BOYLE RØDTNES

Star Girl



Bedste venner?

Illustreret af Anita Sølvér



★ ★
Alvilda
★



Mit navn er Nanna. For et halvt år siden lagde jeg en video på YouTube. Efter det gik det stærkt. Min sang blev et hit. Med et blev jeg kendt. Jeg fik udgivet et album. Og blev booket til koncerter over hele landet. Så flyttede mine forældre og jeg. Nu bor jeg i Ryhavn. Og her er det kun min bedste ven, Luna, der ved, at jeg er Star Girl.





EN MUSIKVIDEO

”Det er bare så vildt!” siger Luna for tiende gang.

”Træk vejret,” siger jeg.

”Jeg prøver,” siger hun og hiver efter vejret.

Hun lyder næsten lige så hæs som Anton, når hans allergi går amok.

Vi er i studiet.

Star Girl skal indspille sin nye musikvideo. Nu ved Luna, at jeg er Star Girl, så jeg tog hende med.

”Er du klar?” spørger Ty. Han er min manager. ”Vi begynder om to minutter.”

Han holder to fingre op.
Jeg nikker.
Luna hviner af glæde.
Så tager jeg min maske på.
Den, der skjuler mit modermærke.
Nu kan ingen se, at Star Girl bare er mig,
Nanna.



”Jeg vil danse hele natten. Danse hele natten ...” Jeg mimer ordene, mens jeg danser.

Sangen er indspillet. Det er kun videoen, der mangler.

Jeg har øvet dansen mange gange. Der er to dansere bag mig.

De er vildt gode.

Vi har kun én dag i studiet, så det skal være helt perfekt.

Jeg ser på Luna. Hun sidder og rokker i takt med musikken. Luna er kæmpefan af Star Girl.

Indtil for nylig vidste hun ikke, at jeg var Star Girl. Hun troede bare, at jeg var Nanna.

Men til sidst kunne jeg ikke skjule det længere. Så nu ved hun det.

”Godt! Vi tager ti minutters pause!”
råber Ty.





LØGNE

Jeg går hen til Luna. Ty kommer med vand til os begge.

”Tak,” siger jeg.

”Du var bare *så* god!” siger Luna. ”Det bliver den bedste af alle dine videoer.”

Lunas mobil ringer. Hun kigger på den.

”Det er Anton,” siger hun.

”Husk nu ...”

”Jeg ved det godt,” siger hun. ”Ikke et ord om Star Girl.”

”Hallo.” Hun tager mobilen. Jeg ved, at hun synes, det er svært at holde alt det her med Star Girl skjult for ham.

Og jeg forstår det godt. Jeg har det på samme måde. Men jo flere der ved det, jo større er risikoen for, at det slipper ud. Og hvis det slipper ud, kan jeg ikke længere bare være Nanna. Så vi er *nødt* til at lyve. Også over for Anton. Selvom han er en god ven.



Luna lægger på.

”Anton ville høre, om vi ville komme over og se film.”

Jeg kaster et blik rundt i studiet. Vi er kun lige begyndt. Ty sagde, at jeg skulle regne med at være her hele dagen.

”Det går ikke,” siger jeg.

”Nej,” siger hun. ”Det ved jeg godt. Jeg sagde, at vi var på pigetur.”

”Troede han på det?”

”Ja, men han var vist lidt trist over, at vi hygger uden ham.”

”Det er også lidt dumt ...” begynder jeg.

”Nanna, så er det nu!” kalder Ty.

”Ses senere,” siger jeg og løber hen til mine dansere.

”En, to, tre og ... *go!*” Ty giver signal.

Så begynder musikken. Jeg danser og

smiler. Og prøver at lade være med at tænke på, at Anton er ked af det.

