

NICOLE BOYLE RØDTNES

Star Girl



Jagten på Star Girl

Illustreret af Anita Sølv



★ ★
Alvilda
★



Mit navn er Nanna. For et halvt år siden lagde jeg en video på YouTube. Efter det gik det stærkt. Min sang blev et hit. Med et blev jeg kendt. Jeg fik udgivet et album. Og blev booket til koncerter over hele landet. Så flyttede mine forældre og jeg. Nu bor jeg i Ryhavn. Der er ingen, der ved, at jeg er Star Girl. Ikke engang mine bedste venner, Luna og Anton.



ET DUMT EMNE



”Jeg vil finde ud af, hvem Star Girl er,” siger Luna.

Det er spise-pause i skolen. Jeg har lige taget en slurk vand og er tæt på at komme til at sprutte det hele i hovedet på hende.

”Hvad?!”

”Det skal være min emne-opgave,” siger hun. ”Temaet er ’mysterier’. Og det største mysterie for mig er, hvem Star Girl er.”

”Jeg tror ikke lige, det er det, de mener,” siger jeg.

”Ulla har godkendt det,” siger hun. ”Vil du være i gruppe med mig?”

”Øh, okay,” siger jeg. Hvis jeg er med i gruppen, kan jeg forhindre hende i at opdage noget.





Anton er også med. Selvfølgelig har Luna fået ham med i gruppen. Jo mere vi taler om opgaven, jo mere nervøs bliver jeg.

”Skal vi ikke vælge et andet emne?”

INGEN ved, hvem Star Girl er. I har ingen spor at gå efter.”

”Der tager du fejl,” siger Luna. ”Vi har et rigtig godt spor. Min bluse.”

Jeg sender hende et tomt blik.

”Star Girl havde den samme bluse på til koncerten i sidste måned,” siger Anton.

”Blusen er designet af Lunas mor, så Star Girl må have købt den her. Det er det eneste sted, de bliver solgt.”

Åh nej! Det er rigtigt. Jeg havde den bluse på, fordi jeg havde spildt på den anden bluse!

VIDEO



”Hvor er det vildt, at Star Girl har været i min mors butik,” siger Luna.

”Ja, men jeg forstår bare ikke, hvorfor vi skal kigge i butikken,” siger jeg. ”Hun er her jo ikke nu.”

”Nej, men det behøver hun heller ikke være. Vi har det på video.”

”Video?” siger jeg.



”Ja, min mor har et kamera i butikken.
Hun har lovet at finde videoen til os.”

”Vil I så sidde og se flere dages video?”

De nikker.

”Det lyder da kedeligt,” siger jeg.

”Nej, vi hygger, og jeg laver popcorn,”
siger Luna.



Næste dag sidder vi hos Luna med en stor skål popcorn.

”Okay,” siger Luna. ”Vi kan skære det ned til to dages video. Mors butik åbnede først dagen før koncerten.”

Hun trykker på *play*.

Luna rækker mig skålen med popcorn. Jeg tager ikke nogen. Mine hænder er helt svedige. Hvad, hvis det kun er mig og Luna, der har købt den bluse? Så er jeg afsløret!

Jeg sender skålen videre til Anton.

”Jeg kan ikke tåle korn,” siger han. ”Det ved du da.”

”Nå ja,” siger jeg.

Så fisker han en pose tofu-chips op af tasken.

