

NICOLE BOYLE RØDTNES

Star Girl

Den bedste bluse

Illustreret af Anita Sølv



★ ★
Alvida
★



Mit navn er Nanna. For et halvt år siden lagde jeg en video på YouTube. Efter det gik det stærkt. Min sang blev et hit. Med et blev jeg kendt. Jeg fik udgivet et album. Og blev booket til koncerter over hele landet. Så flyttede mine forældre og jeg. Nu bor jeg i Ryhavn. Der er ingen, der ved, at jeg er Star Girl. Ikke engang mine bedste venner, Luna og Anton.



Lunas mors butik



”Hold op, det er en fed butik,” siger jeg til Luna.

”Ja, ikke?” siger Luna. ”Min mor er så glad. Nu har hun endelig sit eget sted, hvor hun kan sælge sit tøj.”

Lunas mor er designer. Hun har selv designet alt det tøj, der er i butikken. Her er både børnetøj og tøj til voksne.

”Jeg håber, jeg også får min egen butik en dag,” siger Luna.

”Det tror jeg, at du gør,” siger jeg.

Luna syer allerede nu det meste af sit tøj. Og selvom det nogle gange er lidt skørt, så er det også ret cool.

”Godt at se jer, piger,” siger Lunas mor.
”Er her ikke blevet fint?”
Vi nikker begge to.
”Super. Se jer omkring. Og sig til, hvis der er noget, I vil have. Så får I det.”
”Mener du det?” siger jeg.
”Ja,” siger hun. ”Bare lad være med at tømme butikken. Okay?”



Bluser, bukser, shorts, kjoler. Vi er i tøj-
himlen. Og det fedeste er, at det er ting,
man ikke kan få nogen andre steder.

Vi holder os til børnetøjet. Selvom der er
nogle kjoler til voksne, som jeg godt gad
prøve.

Luna har allerede samlet sig en stor
bunke tøj, men pludselig ser hun op.

”Kom, kom, kom,” hviner hun.



LA VIDA
LOCA
designer eye but affordable



Den bedste bluse



Jeg smyger mig ind og ud mellem stativer med tøj.

”Hvad er der?”

”Er den ikke bare fed?” siger hun og holder en bluse frem.

”Årh jo!” siger jeg.

Blusen er mørklilla. Og på maven er der en guld-smiley, der blinker. *FUN FOREVER* står der. Jeg rækker ud og rører ved den. Stoffet er helt blødt og let.

”Den er bare for sej,” siger jeg.

”Ja, ikke?” siger Luna. ”Lad os prøve den.”





Da jeg står i prøve-rummet, tikker en sms ind. Den er fra Ty. Min manager.

Alt er klart til i morgen. Husk at være der to timer før.

O.k., svarer jeg. I morgen skal Star Girl give koncert. Jeg glæder mig allerede. Det er flere uger siden, jeg sidst stod på en scene.

”Er du klar?” siger Luna.

”Næsten,” siger jeg.

”Vi skal komme ud på samme tid,” siger hun.

”Ja, jeg er klar om lidt.”

Jeg tager hurtigt blusen på. Stoffet smyger sig ind til min hud. Jeg ser i spejlet og kan ikke lade være med at smile. Den er endnu federe på.

”Jeg er klar.”